

8 Harry [4]

Harry Potter en de Steen der Wijzen, hoofdstuk 5:

Grijphaak maakte de deur open. Er kolkte groene rook naar buiten en toen die optrok, snakte Harry naar adem. Binnen zag hij bergen gouden munten. Grote stapels zilver. Hopen kleine bronzen Knoeten. 'Allemaal van jou', zei Hagrid glimlachend. Allemaal van Harry – het was ongelooflijk. Daar hadden de Duffelingen niets van geweten, anders hadden ze het ingepikt voor hij met zijn ogen kon knippen. Ze klaagden altijd dat het een vermogen kostte om Harry op te voeden en de hele tijd had er diep onder Londen een klein fortuin op hem liggen wachten.

Uit: *De Steen der Wijzen*, p 57

Wanneer de eeuwige gedachtevonk van de universele architect wordt gekoppeld aan de dorst naar het levende water gaat er een schreeuw om hulp van de betreffende mens uit. Door zijn zuiverheid bereikt deze schreeuw het oor van de Schepper en zo brengt deze een reactie teweeg. De reactie is een toevloed van levend water tot in het hart. De lelie opent zich en geeft geboorte aan een nieuwe levenskracht. Dit is als het ware een foetus, die uiteindelijk zal worden geboren, opgroeien en de onsterfelijke en perfecte ziel worden, van de zoon van de Pottenbakker (Potter) van het universum. De Pottenbakker maakte een volmaakt plan voor de hele schepping, met al zijn myriaden gebieden en werelden van bestaan en zijn ontelbaar triljoenen entiteiten en levensvormen. Toen hij 'uitademde' om leven tot stand te brengen, creëerde hij een zee van leven met een ontelbaar aantal gedachtevonken, waarvan elk het volledige plan voor de mens bevatte, voor de eeuwigheid. Deze enorme wolk van vonken wordt de 'eniggeboren zoon' genoemd. Dit moet het idee overdragen dat het oorspronkelijke mensdom in zijn geheel de zoon van de God is.

Een onderdeel van het plan van de Pottenbakker is, dat op elk moment voor de eniggeboren zoon in alles is voorzien. De zoon zal nooit gebrek lijden aan wat dan ook. Dat is op elke oorspronkelijke mens van toepassing.

In deze gevallen wereld kennen wij allemaal noden, gebrek en ontbering. Maar zodra de lelie zich opent en haar glorieuze geur gaat spreiden, doen wij een serieuze poging om in het plan van God terug te treden. Dan werkt opnieuw de oude wet, dat altijd alles beschikbaar is voor de eniggeboren zoon van God. De zoon ontvangt zijn erfenis. Een geestelijke schat, van niet te bevatten rijkdom, staat tot zijn beschikking. Als de aardse persoonlijkheid Harry als zijn leider aanvaardt, zal ook deze in de overvloed delen die aan de nieuwe, onsterfelijke ziel beschikbaar wordt gesteld. Zou Harry ooit de arme Ron gebrek aan iets laten lijden? Nee, Ron mag zijn droge boterhammen met cornedbeef inwisselen en delen in de ketelkoek en pompoenpasteitjes van Harry.

Er is een wet die in het *Nieuwe Testament* (van de universele architect) als volgt wordt uitgedrukt: '[...] Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn Gerechtigheid en en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.' (Matth. 6:33). De Harry in ons hart is rijk, rijker dan onze stoutste voorstelling voor mogelijk houdt.

Om het hele boek te zien, klik [hier](#)